

Kruisteken

In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Gebed tot Maria

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bidt voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.

Lezen van de tekst van de dag

Overweging in stilte

Afsluiten met een gebed om de komst van de heilige Geest

Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen: en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest onderwezen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verheugen. Door Christus onze Heer. Amen.

Kruisteken

Weesgegroet

Tekst van de dag:

Blijkens de heilige Schrift is Maria een pelgrim met hart en ziel. De evangelist Lucas schrijft dat de maagd Maria haar leven geheel in handen van God durfde te leggen. Want toen de engel Gabriël aan Maria vroeg om de moeder van de Heer te worden, antwoordde Maria: Mij geschiede naar uw woord (Lc. 1, 38). De levensweg van Maria werd een reis met God. Maria zou moeder worden hoewel zij geen man bekennt. De engel verklaart zich nader: “de heilige Geest zal over u komen en de kracht van de allerhoogste zal u overschaduwen” (Lc. 1, 35).

Overweging in stilte

Gebed om de komst van de heilige Geest

De kracht
van de
Allerhoogste