



Heilige paus Johannes XXIII
(Angelo Roncalli)

Goede God,
in uw dienaar, de heilige paus Johannes XXIII
hebt U aan de Kerk een uitmuntende leraar geschonken
in nederigheid en in liefde.
In zijn leven heeft Hij als een goede herder U gediend.
Wij danken U voor zijn inspiratie
en zijn inzet voor de vernieuwing van de Kerk.
Vertrouwend op Uw heilige Geest heeft deze heilige paus
de Kerk binnengeleid in een nieuw tijdperk.
Zonder ophouden was zijn stralende en innemende glimlach
het beeld van de liefde van U voor heel de mensheid.
Met de zachtheid van een liefdevolle moeder
en de kracht van een bezorgde vader
heeft hij de vrede in onze wereld bevorderd
en de Kerk tot een gastvrij huis gemaakt
voor alle mensen van goede wil.
Christus was de rots waarop hij bouwde
en aan wie hij zich helemaal toevertrouwde.
Moge het voorbeeld van deze heilige paus ons helpen
om Christus, het Licht van de wereld, te volgen,
zodat er vrede leeft in ons eigen hart en in heel de wereld.
Zijn hemelse voorspraak moge ons inspireren
tot een leven van goedheid en dienstbaarheid
tot lof van Uw naam.

Amen.

Paus Johannes XXIII werd op 25 november 1881 geboren als Angelo Giuseppe Roncalli in Sotto il Monte in Noord-Italië. Hij was het vierde kind in een gezin van veertien kinderen. Op 11 augustus 1904 werd hij tot priester gewijd en benoemd tot secretaris van de bisschop van Bergamo en leraar aan het klein-seminarie. Later werd hij directeur Italië van de Pauselijke Missiewerken. In die hoedanigheid bezocht hij ook Nederland. In 1925 werd hij tot bisschop gewijd om vervolgens diverse functies binnen de diplomatieke dienst van het Vaticaan te bekleden, onder meer als nuntius in Parijs. In 1953 volgde zijn benoeming tot patriarch van Venetië en werd hij tot kardinaal gecreëerd. Op 28 oktober 1958 werd kardinaal Roncalli tot paus gekozen en nam de naam Johannes XXIII aan. Hij is vooral bekend vanwege het Tweede Vaticaans Concilie dat hij bijeenriep om de Kerk te hervormen. Hij overleed op 3 juni 1963. Het concilie was toen nog in volle gang. Zijn zaligverklaring vond plaats op 3 september 2000. Op 27 april 2014 werd hij door paus Franciscus heilig verklaard. Zijn feestdag valt op 11 oktober, de openingsdatum van het Tweede Vaticaans Concilie.

