



Barmhartig zoals de Vader

- volgens de Schriften -

“Christus” betekent “Gezalfde”.

Jezus begint zijn weg met de woorden van de profeet Jesaia: *“De Geest des Heren is over Mij gekomen omdat Hij mij **gezalfd** heeft”* (Jes 61:1). De Vader heeft hem gezonden (Joh 8:42) en gezalfd (Lc 4:18). Jezus kent de Vader als geen ander en onderhoudt zijn woord (Joh 8:55); alles wat de Vader doet, doet de Zoon evenzo (Joh 5:19).

De weg van Jezus is een weg van barmhartigheid, want de Vader heeft Hem gezonden *“om aan armen de Blijde Boodschap te brengen ... om een genadejaar af te kondigen”*(Lc 4:18-19). Zo toont Jezus het gelaat van de Vader, die barmhartig is: *“Wie Mij ziet, ziet de Vader”* (Joh 14:9). De leerlingen hebben Jezus aanvaard als de *“Gezalfde van God”* (Lc 9:20; Joh 1:41; Hand 4:27; 10:38).

“Christenen” betekent “gezalfd”.

Zoals de Vader Hem gezonden heeft, zo zendt Christus zijn leerlingen (Joh 20:21), en daarom zalft Hij hen met de gave van de h.Geest (Joh 20:22). Door die zalving met de Geest van de Waarheid (Joh 14:17) krijgen de leerlingen deel aan het leven van Jezus: *“Op die dag zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u”* (Joh 14:20); *“God zelf is het die ons samen met u bevestigt en die ons heeft **gezalfd**. Hij is het die op ons zijn zegel heeft gedrukt en ons de Geest als onderpand heeft gegeven”* (1Kor 1:22).

Het delen in het leven van Jezus Christus gaat door in alle sacramenten van de Kerk. Daarom worden jaarlijks in de Chrisma-Mis oliën gewijd voor de sacramenten van doopsel, vormsel, wijding en ziekenzalving. Het jaar 2016 is een jubileumjaar van de barmhartigheid: wat eigen is aan de Vader, wordt door de Zoon aangeboden aan ons. Door te delen in het leven van Christus is het voor ons mogelijk om barmhartig te zijn zoals de Vader.



Chrismamis 2016 bisdom Breda
Parochiekerk van Onze Lieve Vrouw, Vlissingen