

JA, IK KOM NAAR LOPEND VUURTJE!
Met deze kaart kun je met meer tegelijk opgeven!



LOPEND VUURTJE

Naam: _____
Straat: _____ Nr.: _____
Postcode: _____ Woonplaats: _____
Leeftijd: _____ Telefoon: _____
E-mail: _____

Naam: _____
Straat: _____ Nr.: _____
Postcode: _____ Woonplaats: _____
Leeftijd: _____ Telefoon: _____
E-mail: _____

Naam: _____
Straat: _____ Nr.: _____
Postcode: _____ Woonplaats: _____
Leeftijd: _____ Telefoon: _____
E-mail: _____

Naam: _____
Straat: _____ Nr.: _____
Postcode: _____ Woonplaats: _____
Leeftijd: _____ Telefoon: _____
E-mail: _____

Ik / wij kom(en) als begeleider mee:

E-mail: _____ Telefoon: _____

Telefoon: _____

AANMELDKAART



LOPEND VUURTJE



LOPEND VUURTJE

DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST!
VORMELINGENDAG LOPEND VUURTJE



HOI VORMELING!



Kom jij de eerste zaterdag van oktober ook naar Lopend Vuurtje?

Het is een feest speciaal voor jou en andere vormelingen.

We komen bij elkaar in Bergen op Zoom voor een dag

die jou in vuur en vlam zal zetten! Zorg dat je erbij

bent en geef je op met de kaart achterin!

Of stuur een e-mail naar:

lopendvuurtje@bisdombreda.nl

Dit boekje word je aangeboden door:

Oplossing puzzel pag. 12

Vrienden hebben geen geheimen voor elkaar.

God laat zich kennen door de heilige Geest. (1 Kor. 2, 9-10)

Vrienden willen elkaar het beste geven.

God schenkt ons door de Geest allerlei gaven. (1 Kor. 12)

**Vrienden maken het weer goed na een ruzie,
ze vergeven elkaar fouten.**

Jezus geeft zijn leerlingen de heilige Geest en de opdracht om zonden te vergeven. (Joh. 20, 22)

Als je vriend(in) je iets vraagt is je dat nooit te veel!

Door de Geest zijn wij in staat alles te doen wat Jezus ons gevraagd heeft. (Joh. 14, 15; Rom. 8, 14)

Vrienden steunen elkaar door dik en dun!

De Geest is de helper en de trooster. (Joh. 14, 26)

Vrienden vormen een eenheid en lijken daarom op elkaar.

Door de Geest worden wij kinderen van God, gelijkvormig aan Hem. (Ef. 1, 13-14)

Oplossing puzzel pag. 21

D O O P S E L
A D E M
S T E R K
R O O D
C H R I S M A
B I E C H T
V O R M H E E R
K E R S T M I S
V U U R
P A S E N
G E N E S I S
B I D D E N
Z E V E N
Z O N D A G
A P O S T E L E N
E V A N G E L I E
S P I R I T U S
P I N K S T E R E N



Dit is een uitgave van het

bisdom van Breda, 2011

Veemarktstraat 48

4811 ZH Breda

T 076 5223444

E secretariaat@bisdombreda.nl

I www.bisdombreda.nl

Vormgeving:

brainstorm en concept, Breda.

Foto's: R. Mangold (p. 2, 10)

J. Wouters (p. 5, 17, 26, 34, 36)

Stockxch (omslag, p. 22, 32)

Bisdom van Breda (p. 8, 31)

voldoende
frankeren

Bisdom van Breda
Postbus 90189
4800 RN Breda



IN DIT BOEKJE

- 2 | Beste vormelingen
- 4 | Vormelingsdag
Lopend Vuurtje
- 6 | Bidden
Gebed tot de heilige Geest
- 8 | Pinksteren
- 10 | De goede dingen doen!
- 12 | Vrienden van God
- 14 | De gaven van de Geest!
- 16 | Bijbels spreken over
de heilige Geest
- 18 | Kleurplaat
- 20 | Puzzel
- 22 | Quote
- 24 | Gaven van de Geest game
- 26 | Heiligen en de kracht van
de Geest
- 32 | Kracht om te getuigen
van Jezus
- 34 | Lied
- 36 | Ik hoor van je!



BESTE VORMELINGEN,

Van harte nodig ik jullie uit voor de vormelingsdag Lopend Vuurtje. Dit is een bijzondere dag, speciaal voor jullie. Op deze dag vieren we dat je met het vormsel op een bijzondere manier de kracht van de heilige Geest ontvangt.

Het vormsel is een geschenk van God aan alle gelovigen die er voor open staan. De vormheer legt zijn hand op je hoofd en maakt met chrisma (olie) een kruis op je voorhoofd. Zo wordt de kracht van de heilige Geest op een bijzondere manier aan jou als vormeling gegeven.

Die handoplegging is een teken dat de heilige Geest persoonlijk bij je komt. De olie van de zalking dringt door in de huid, want de heilige Geest wil in je hart wonen om je als mens van binnenuit te bemoedigen en te helpen.

Het gaat bij de Geest niet om spierkracht, maar om innerlijke sterkte!

De Geest inspireert om als mens te kunnen geloven in Jezus Christus en de liefde van God. De heilige Geest helpt om je van God gekregen talenten niet voor jezelf te houden, maar in te zetten voor je medemens.

De sterkte van het vormsel is een geschenk van God voor heel je verdere leven. Daarom gaat de vormelingsdag Lopend Vuurtje over de kracht van de heilige Geest!

Je bent van harte uitgenodigd!

De bisschop van Breda

Lopend Vuurtje vindt plaats op de eerste zaterdag van oktober in Bergen op Zoom.



VORMELINGDAG LOPEND VUURTJE



- Wat:** Vormelingsdag Lopend Vuurtje:
de kracht van de heilige Geest
- Wie:** Voor vormelingen uit de parochies
in het bisdom van Breda en begeleiders
- Wanneer:** Zaterdag 1 oktober 2011 / zaterdag 6 oktober
2012 / zaterdag 5 oktober 2013
- Waar:** In Bergen op Zoom
- Hoe laat:** Vanaf 10.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. Met een
eucharistieviering, lunch, workshops, ontmoeting
met de bisschop, een programma voor begeleiders
- Kosten:** € 5,- p.p.
- Opgeven:** Met de kaart achterin dit boekje of per e-mail
(lopendvuurtje@bisdombreda.nl)

Voor meer informatie:

Bisdom van Breda

Afdeling jongerenpastoraat

E jongerenpastoraat@bisdombreda.nl

T 076 5223444

I www.bisdombreda.nl



BIDDEN

De heilige Geest is de Geest van God, die je kracht geeft en talenten. De Geest van God helpt je ook bij het bidden. Bidden is praten met God, zeggen wat je bezighoudt en aan Hem je vragen voorleggen. De Geest ondersteunt jouw gebed. God zelf helpt je om met Hem te praten!

Gebed tot de heilige Geest

Heilige Geest, bevestig wat Gij in ons begonnen zijt toen wij door het doopsel kinderen werden van God. Geef ons wijsheid; kom in ons hart.

Heilige Geest, verwarm ons met uw vuur, verlicht ons verstand en help ons verstaan wat Jezus heeft gezegd en geleerd.

Geest van inzicht, kom met uw gaven. Doe ons begrijpen wat God van ons vraagt. Sta ons bij met raad en daad.

Geest van sterkte, zalf ons met uw kracht. Dan zullen wij met nog meer ijver goed doen. Neem de zwakheid van ons weg, maak van ons heilige mensen.

Geest van kennis, leer ons Jezus beter kennen. Laat ons inzien wat ons dichter brengt bij de Vader in de hemel. Laat ons Hem kennen; dan zullen wij volop leven.

Geest van liefde, laat ons merken dat U van ons houdt. Dan voelen wij ons niet eenzaam. Laat ons de liefde van Jezus brengen onder alle mensen.

Goede en heilige Geest, geef ons eerbied voor Gods Naam. Open steeds weer onze mond om met een dankbaar hart U te loven en te prijzen.

Amen.

Als je dit gebed samen bidt, kan één persoon voorbidden. De anderen kunnen telkens zeggen: "Kom heilige Geest, bevestig wat Gij in ons begonnen zijt."





PINKSTEREN

Met Pinksteren viert de Kerk dat de eerste leerlingen van Jezus de heilige Geest ontvingen.

Zo wordt Pinksteren beschreven in het boek Handelingen in de Bijbel: “Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak... Er verscheen hun iets dat op vuur geleek... Zij werden allen vervuld van de heilige Geest” (Handelingen 2, 1-4). Het beeld van de heilige Geest ‘als een hevige wind’ en ‘iets dat op vuur geleek’ is het bekendste beeld geworden van de Geest en de werking van de Geest.

In een ander boek in de Bijbel schrijft de evangelist Johannes dat Jezus na zijn dood en verrijzenis tegen de leerlingen zegt: “Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u. Na deze woorden blies Hij over hen en zei: ontvangt de heilige Geest” (Johannes 20, 21-22). Jezus ademt de Geest over de leerlingen. Dat is een alledaagser beeld dan ‘storm’ en ‘vuur’. Adem en ademen zijn zo gewoon dat we het nauwelijks in de gaten hebben.

Beide teksten laten zien hoe Jezus na zijn verrijzenis de leerlingen kracht geeft om als Kerk zijn boodschap in de wereld uit te dragen.

DE GOEDE DINGEN DOEN!

Jezus Christus beloofde de heilige Geest om iedereen die zijn leerling werd bij te staan als helper en leraar.

De heilige Geest geeft jou de kracht die jij nodig hebt om de goede dingen te doen in je leven, om Jezus te volgen en te leven volgens Gods plan. Jezus gaf zijn leerlingen de opdracht: "Zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben."

Die opdracht van Jezus, om andere mensen lief te hebben zoals Hij ons heeft liefgehad, kunnen we niet op eigen kracht volbrengen. Daarvoor hebben we de kracht van de heilige Geest nodig, om ons te helpen.



ZOEK JE WEG

VRIENDEN VAN GOD

De heilige Thomas van Aquino (1225-1274) was een filosoof en een theoloog en een groot geleerde. Hij maakt een vergelijking. Hij zegt: de vriendschap van mensen lijkt op de vriendschap met God, waarbij de heilige Geest mensen helpt om vrienden te worden van God.

Vrienden van elkaar

VRIENDEN VORMEN EEN
EENHEID EN LIJKEN
DAAROM OP ELKAAR.

VRIENDEN MAKEN HET WEER
GOED NA EEN RUIZIE, ZE
VERGEVEN ELKAAR FOUTEN.

VRIENDEN STEUNEN ELKAAR
DOOR DIK EN DUN!

ALS JE VRIEND(IN) JE IETS
VRAAGT IS JE DAT NOOIT
TE VEEL!

VRIENDEN HEBBEN GEEN
GEHEIMEN VOOR ELKAAR.

VRIENDEN WILLEN
ELKAAR HET BESTE GEVEN.

**Maar Thomas leefde acht eeuwen geleden en de
bladzijden uit zijn boek zijn door elkaar geraakt.
Kun jij ze goed met elkaar verbinden?**

Vrienden van God

Jezus geeft zijn leerlingen de heilige
Geest en de opdracht om zonden
te vergeven. (Joh. 20. 22)

God laat zich kennen door
de heilige Geest. (1 Kor. 2. 9-10)

Door de Geest worden wij kinderen
van God, gelijkvormig aan Hem.
(Ef. 1. 13-14)

God schenkt ons door de Geest
allerlei gaven. (1 Kor. 12)

Door de Geest zijn wij in staat alles te
doen wat Jezus ons gevernigd heeft.
(Joh. 14. 15; Rom. 8. 14)

De Geest is de helper en
de trooster. (Joh. 14. 26)

De oplossing vind je achterin dit boekje.

DE GAVEN VAN DE GEEST!

Er zijn verschillende geschenken of 'gaven' die de heilige Geest je geeft: de zeven gaven van de Geest. Heel belangrijk is dat de heilige Geest je Jezus kan laten kennen. "Niemand kan zeggen 'Jezus is de Heer,' tenzij door de heilige Geest," zegt de apostel Paulus in een brief die hij schreef aan christenen in Korinthe (1 Kor. 12, 3b).

Onderstaande tekst uit de Bijbel gaat over de heilige Geest. Maar er zijn woorden weggevallen. Die zijn onderaan de bladzijde terecht gekomen. Zet jij ze weer op de goede plaats?

Er zijn verschillende _____, maar slechts één _____. Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts één _____, die alles in allen tot stand brengt. Aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van _____. Aan de een wordt door de Geest een woord van _____ gegeven, aan een ander een woord van _____, aan een derde door dezelfde Geest het _____. Alles is het werk van een en dezelfde _____ die aan ieder zijn _____ uitdeelt zoals Hij het wil.

Geest | gaven | allen | God | kennis
gaven | geloof | wijsheid | Geest

Het goede antwoord vind je in de Bijbel in de brief van Paulus aan de christenen in Korinthe, hoofdstuk 12 (1 Kor. 12, 4,6-9a,11).



BIJBELS SPREKEN OVER DE HEILIGE GEEST

In de Bijbel wordt gesproken over: adem, duif, vuur, olie, wind. Deze woorden zijn omschrijvingen. Ze drukken uit hoe we de heilige Geest kunnen voorstellen en ervaren.

Adem. Adem is de bron van ons leven, onze levenskracht. Dat merken we vooral als we eens in ademnood verkeren. Ademnood maakt krachteloos en verlamt alles. De lucht die we inademen is niet zichtbaar, maar toch aanwezig en onmisbaar. Zo is Gods Geest alom aanwezig en levengevend.

Duif. De duif is hét teken van vrede. Een boodschapper die vrede en redding aankondigt. Denk maar aan de duif uit de ark van Noach. De duif brengt uitzicht op hoop en toekomst. Zo is ook de Geest van Jezus. Bij Jezus' doop daalde de Geest in de gedaante van een duif op Jezus neer. Jezus, de bringer van vrede en hoop.

Wind. In de Handelingen van de apostelen lezen we: “En plotseling kwam er uit de hemel een geluid van een geweldige windvlaag, en vulde het hele huis waar zij zaten.” Zo inspireert de heilige Geest de bange apostelen en ook ons, mensen van de 21e eeuw.

Vuur. Vuur doet denken aan warmte en kracht. Het is warmte die je ontvangt. Het is tegelijk ook de warmte die je zelf uitstraalt. Vuur is enthousiasme dat aanstekelijk werkt. Zo is de Geest die Jezus uitstraalt, de Geest die Hij ook aan ons beloofd heeft.

Olie. Uit planten gemaakte olie heeft vanouds genezende kracht. Olie dringt door in de huid. Olie is zo een teken van de Geest die in ons hart wil wonen om ons van binnenuit te bemoedigen en te helpen.



KLEURPLAAT



"Ontvang het zegel van de heilige Geest"

PUZZEL

1. Hoe heet het eerste sacrament?
2. Symbool van de Geest, omdat Jezus over de leerlingen blaast
3. Wat is de oude betekenis van 'vroom'?
4. De kleur van de heilige Geest
5. Naam van de olie waarmee je als vormeling wordt gezalfd
6. Dit sacrament heeft te maken met vergeving
7. Hoe wordt de bisschop of priester genoemd die het vormsel toedient?
8. De geboorte van Jezus
9. Met Pinksteren verscheen de apostelen 'iets dat op ... geel' (symbool van de Geest)
10. Dag van de Verrijzenis
11. Het eerste boek van het Oude Testament
12. Ander woord voor praten met God
13. Het aantal gaven van de Geest
14. De eerste dag van de week
15. De twaalf leerlingen van Jezus worden zo genoemd
16. Dit woord betekent: Blijde Boodschap
17. Latijns woord voor: Geest
18. Het feest van de heilige Geest



PUZZEL

'Wat onze geest, ik bedoel onze ziel, is voor onze ledematen, dat is de heilige Geest voor de ledematen van Christus, voor het Lichaam van Christus dat de Kerk is.'

(heilige Augustinus)



GAVEN VAN DE GEEST GAME

Vanouds wordt gesproken over de zeven gaven van de heilige Geest. De zeven gaven van de Geest zijn wijsheid, verstand, inzicht, sterkte, kennis, ontzag en liefde voor Gods naam.

Met de gaven van de Geest kun je vruchten voortbrengen die blijvend zijn. De vruchten van de Geest zijn liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, inzigtogenheid (Galaten 5, 25).

Dat er zeven gaven van de Geest zijn betekent niet dat we maar zeven giften of zeven keer iets van Gods Geest mogen verwachten. Het getal zeven drukt vooral volheid uit en overvloed. In dit licht mogen we juist oneindig veel van de heilige Geest vragen, in de mate waarin wij dat nodig hebben om als christen te kunnen leven.

De Gaven van de Geest game is een spel waar je deze gaven van de Geest kunt ontvangen. Maar let op voor de waterdruppels, die leveren minpunten op!

Speel de game op
www.bisdombreda.nl/gavengeestgame



HEILIGEN EN DE KRACHT VAN DE GEEST

De Geest inspireert om als mens te kunnen geloven in Jezus Christus en de Blijde Boodschap. Heiligen zijn mensen die op een heel bijzondere manier God hebben gediend en de naaste. Ze hebben dat gedaan met de hulp van de heilige Geest.



ZALIGE PAUS JOHANNES PAULUS II

Paus Johannes Paulus II is als Karol Wojtyła op 18 mei 1920 in Polen geboren. Zijn moeder stierf jong. De Tweede Wereldoorlog heeft een grote invloed gehad op zijn verdere leven. Onder zijn ogen zag hij hoe vrienden en vriendinnen gemarteld en gedood werden. Na deze oorlog kwam het communistisch bewind in Polen. Dit betekende opnieuw onderdrukking en onvrijheid. Hij werd priester en door de kracht van de heilige Geest groeide hij steeds meer uit als een echte leider. Op jonge leeftijd werd hij bisschop en later aartsbisschop van Krakow. In 1978 werd hij tot paus gekozen. Door de kracht van de heilige Geest gedreven riep hij de wereld op om geen angst te hebben en je open te stellen voor de bevrijdende boodschap van Jezus Christus.

Ontelbare reizen maakte hij om zijn mensen te ontmoeten en bemoedigen. Na een mislukte moordaanslag op het Sint Pietersplein ging hij vol vuur verder om de wereld over de liefdesboodschap van Jezus te vertellen. Jong en oud wist hij te bereiken. Hij nam het initiatief tot de wereldjongerendagen. Dit is een grote internationale ontmoeting die elke twee à drie jaar wordt georganiseerd voor honderdduizenden katholieke jongeren. Geleidelijk werd zijn gezondheid slechter door de ziekte van Parkinson, maar hij had geen angst om zijn broosheid te tonen. Tot het laatst wilde hij bij zijn mensen zijn. Op 2 april 2005 is hij gestorven en op 1 mei 2011 is hij zalig verklaard door paus Benedictus XVI.



HEILIGE ZUSTER MARIE ADOLPHINE VAN OSSENDRECHT

Maria Adolphine werd geboren als Kaatje Dierickx op 3 maart 1866 in Ossendrecht. Haar moeder sterft jong en haar vader gaat naar Brussel. Ze gaat bij familie wonen en krijgt les van de zusters van Oudenbosch. Ze is 11 als ze haar eerste communie doet en gevormd wordt. Wanneer ze 18 wordt, gaat ze werken in Antwerpen. In deze

havenstad tussen de armen voelt ze haar roeping groeien. Ze wil zuster worden. Door de kracht van de heilige Geest groeit dat inzicht. Ze krijgt de moed om voor haar ideaal op te komen. Ze wordt zuster Franciscanes en ontvangt haar nieuwe klooster-naam Marie Adolphine. In 1899 hoort ze dat ze naar de nieuwe missie mag in China. Het is daar erg gevaarlijk, maar door de kracht van de heilige Geest kent ze geen angst. Vol heldenmoed zegt ze: “God mag mij klieven ik ben zijn brandhout.” Op de missiepost doet ze met de medezusters heel veel goed werk. Ze komen speciaal op voor de baby’s waar jonge moeders niet voor kunnen zorgen. Deze kleintjes vinden een veilig thuis bij de zusters. Er is echter veel politieke onrust in China en weerstand van Chinese nationalist die niets van de Westelingen moeten hebben (‘Bokseropstand’). Ze overvallen de missiepost. Alle zusters worden op 9 juli 1900 vermoord. Op 1 oktober 2000 wordt zuster Adolphine heilig verklaard door paus Johannes Paulus II.

HEILIGE FRANCISCUS VAN ASSISI

Franciscus wordt in 1182 in Assisi geboren. Zijn vader is een rijk lakenkoopman. Macht en aanzien zijn voor hem erg belangrijk. De jonge Franciscus leeft als een vrolijke Frans. Hij houdt van feesten en uitgaan tot diep in de nacht.

Hij is zeer geliefd bij zijn vrienden. In zijn leven komt verandering als Assisi de oorlog verliest van de naburige stad Perugia.

Hij belandt in de gevangenis en wordt ziek.

Hierdoor krijgt hij tijd om na te denken. Zijn leven stelt zo niet veel voor. Hij gaat zich steeds meer de vraag stellen wat God met zijn leven wil. Een ontmoeting met een zieke man (een melaatse) zorgt voor de ommekeer. Door de kracht van de heilige Geest krijgt hij de moed om deze man, die besmettelijk ziek is, te kussen. Later gaat hij deze zieke mensen verzorgen. Voor het kruis van San Damiano voelt hij de opdracht om dit kerkje op te bouwen, want ze is in verval. Later ervaart hij dat de Heer hem de kracht geeft om voor een nieuwe beweging binnen de Kerk te zorgen.

De heilige Geest geeft hem het inzicht dat alles wat God geschapen heeft bij elkaar hoort en dat je daar goed voor moet zorgen. Zo wordt hij niet alleen de vriend van mensen, maar van alles wat God geschapen heeft. Daarom wordt zijn feestdag uitgeroepen tot Werelddierendag. Hij sterft op 3 oktober in 1226. Twee jaar later wordt hij heilig verklaard.



Het kruis van San Damiano.

HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA

Antonius wordt op 15 augustus 1195 geboren in Lissabon. Eerst wil hij pater Augustijn worden, maar later wordt hij Franciscan en als missionaris naar Marokko te gaan. Daar wordt hij ziek en moet hij terugkeren naar Portugal, maar door een storm komt zijn schip aan in Italië. Dat is een grote teleurstelling: geen missionaris zijn. Het vraagt tijd om dat te verwerken. Door de kracht van de heilige Geest krijgt hij het inzicht dat hij prediker moet worden. Veel mensen weet hij te bezielen met zijn preken. Hij is zeer geliefd en staat heel dicht bij de mensen. Tegelijk is hij zeer intelligent. In de geest van Franciscus betreft hij Gods Schepping bij zijn preken. Zo preekt hij een keer tot de vissen in de badplaats Rimini. Belangrijk is dat hij laat zien hoe je door de kracht van de heilige Geest om kan gaan met teleurstellingen in je leven. Hij sterft op 13 juni 1231 te Arcella bij Padua. Op 30 mei 1232 wordt hij heilig verklaard.



KRACHT OM TE GETUIGEN VAN JEZUS



Het woord 'vormsel' komt van het Oud-Nederlandse woord 'vroomsel'. Dat betekent 'sterksel' (vroom = sterk). Het sacrament van het vormsel is de bekroning van het eerder ontvangen doopsel. Op bijzondere wijze wordt in het vormsel nog eens de kracht van de heilige Geest doorgegeven, de sterkte van de heilige Geest. Het is de bevestiging van het doopsel.

Het vormsel geeft de kracht van de heilige Geest om te getuigen van Jezus en zijn evangelie, om uit te komen voor je geloof in de levende Heer. De sterkte van de heilige Geest helpt een christen om in het dagelijkse leven in woord en daad méér te lijken op Christus.

Jezus belooft aan zijn leerlingen van toen en nu:

'gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn [...] tot aan het uiteinde der aarde'

(Hand. 1, 8).





LIED

(melodie: De aarde is vervuld, GvL 417)

Heilige Geest

Heer Jezus heeft beloofd:

“Ik laat u niet alleen.

Al ga Ik van u weg

de Geest is om u heen.”

“De Geest is u een troost

een Helper onderweg

brengt in herinnering

de woorden die ik zeg.”

Kom, Geest aan ons beloofd

in ‘t vormselsacrament,

en maak ons door uw licht

met ‘t Woord van God bekend.

Blijf bij ons voor altijd

en leer ons om voortaan

in liefde en geloof

Uw levensweg te gaan.

HEE JIJ DAAR, VORMELING!



Heb jij zoveel power van de heilige Geest dat je er helemaal tegenaan kunt? Er zijn een heleboel dingen te doen in de Kerk!

Word misdienaar, of ga zingen in een koor, doe mee met een tienergroep, help mee voor het goede doel met DiaconAction, geef je op voor een zomerkamp, of voor de summerschool (vanaf 15 jaar), leef je uit bij Theater in de kerk, en ga gezellig mee met de bus naar de Katholieke Jongerendag, óf ga mee naar de internationale Wereldjongerendagen (vanaf 15 jaar)!



Er is van alles te doen in de Kerk!
En altijd met de kracht van de heilige Geest!

Mail me als je meer wil weten:
lopendvuurtje@bisdombreda.nl

Ik hoor van je!

