



Nieuwsbrief Vicariaat Middelburg

Oktober 2018

Jaargang 7, nr. 10

De digitale nieuwsbrief van het Vicariaat Middelburg is een maandelijkse uitgave in afstemming met het Vicariaat Breda, die wordt verstuurd aan parochies, pastorale beroepskrachten en belangstellenden.

U kunt zich aanmelden / afmelden via onderstaand e-mailadres.

Kopij kunt u aanleveren tot 27 oktober 2018

Redactie en lay-out: Vicaris P. Verbeek, E. Bornhijm en M. Beneken Kolmer

Correspondentie: Vicariaat Middelburg, Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom.

E-mail: vic.middelburg@bisdombreda.nl

Kijk naar de regenboog

Het was onder het Bernardus Octaaf, op zaterdag 25 augustus 2018, 's avonds om half zeven. Het had geregend, maar de zon scheen weer. Over de velden rond Ulicoten stond machtig en groot een prachtige regenboog gespannen. In de halfronde banen waren alle kleuren van de regenboog te zien: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. Kinderen met hun rijke fantasie zeggen bij het zien van de regenboog: "De engelen zijn in de hemel aan het kleuren".

Voor joden en christenen evenwel herinnert de regenboog aan een eerder verbond van God met de mensen. God zegt tegen Noach: "Ik geef jullie voor altijd een teken van mijn belofte. Ik zet mijn boog in de wolken. Als de regenboog in de wolken verschijnt, zal ik die boog zien. Dan denk ik aan Mijn belofte. Die belofte geldt voor altijd" (Genesis 9).

Als we de wereld bezig zien en vernemen wat mensen allemaal uitvoeren, dan kunnen we ons levendig voorstellen, dat God op een bepaald moment zou zeggen: "Ik stop ermee"! Maar de belofte van God is anders. Hij heeft beloofd geduldig met ons te zijn. Hij zal de mensheid en de aarde niet vernietigen.

Als dus de regenboog verschijnt, zoals laatst, over de prachtige velden rond Ulicoten, dan denkt God aan de mensen. En wij mogen dan denken aan Hem en aan zijn geduld. En ook is het goed om ons dan voor te nemen Gods geduld niet op de proef te stellen en Zijn geboden dankbaar te volbrengen.

Mgr. H. Lommers vicaris-generaal, mede namens vicaris P. Verbeek en vicaris W. Wiertz

Informatiebijeenkomsten bedevaart

Verspreid door het bisdom vinden informatiebijeenkomsten plaats over de bisdombedevaart 2019 (12-19 oktober). U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomsten en kunt deelnemen in uw eigen regio, of in een andere regio als de datum u beter uitkomt.

Overweegt u om mee te gaan op deze bijzondere bedevaart? Laat u uitgebreid informeren op een van onderstaande bijeenkomsten en ontmoet alvast reisgenoten.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomsten kan via E_bedevaart@bisdombreda.nl

De bijeenkomsten zijn:

- **Donderdag 11 oktober 19.00 uur: Bergen op Zoom**
H. Gertrudis – Grote Markt 10, 4611 NR
- **Woensdag 24 oktober 19.30 uur: Terneuzen**
Alb. Thijmstraat 2, 4532 CZ
- **Donderdag 24 januari 19.30 uur: Breda**
Michaelkerk – Hooghout 67, 4817 EA
- **Woensdag 6 februari 19.30 uur: Rijen**
Hoofdstraat 58, 5151 JG

- **Donderdag 21 februari 19.30 uur: Oudenbosch**
Cuyperszaal, Pelgrim 2, St. Annaplein 6, 4731 HN
- **Maandag 11 maart 19.30 uur: Lewedorp**
Burg. Lewestraat 11, 4456 AG

Voor meer info zie: [informatiebijeenkomsten bedevaart](#)

Damiaanviering 2018

Op zondag 7 oktober wordt het feest van de heilige Damiaan gevierd. Kwadendamme treedt dit keer op als ontvangende kerk. Een goed feest vier je in gezamenlijkheid, en wij hopen dan ook op 7 oktober met heel veel parochianen te kunnen optrekken.



Aan de sportieve mensen wordt een leuke uitdaging geboden: langs dieken en wegen met het scheepje van Damiaan. De start is om 08.30 uur bij de kerk van 's-Heerenhoek. Als echte pelgrims zullen we het scheepje van Damiaan, dat afgelopen jaar onderdak had in de Willibrorduskerk, wandelend van 's-Heerenhoek naar Kwadendamme brengen. Onderweg maken we een korte stop bij de Mariakapel aan de Oud Ovezandseweg. Ter plekke zullen mensen van Ovezande zorg dragen voor een vers bakje koffie. Daarmee kunnen we ons sterken om de laatste

vier kilometer naar Kwadendamme vol goede moed voort te zetten. De pelgrims wacht dan een warme ontvangst en gereserveerde plekken in de Bonifaciuskerk waar om 11.00 uur de viering begint.

Lopend vuurtje 2018

Nog een paar weken en dan is het zover: Lopend vuurtje! De werkgroepleden van Lopend vuurtje werken hard aan de laatste voorbereidingen voor deze diocesane vormelingsdag en zien uit naar een mooie happening!

Voor meer informatie en/of aanmelding via: Marjan Beneken Kolmer: mbeneken@bisdombreda.nl
(Aanmelden voor deze dag verloopt via de eigen parochie)

Heel graag tot ziens op 27 oktober!



**VORMELINGEN
DAG**
9.45 - 15.30 u
Bergen op Zoom

Een afwisselende dag speciaal voor alle vormelingen uit het hele bisdom van Breda: gezellig.
Met veel actie en soms heel stil.
Ontdek de kracht van de heilige Geest.

Eucharistieviering
lunch
Vlammenspel
Ontmoeting met de bisschop
Spelshow
Zegen

 Bisdom Breda

**27 oktober
2018**



LOPEND VUURTJE
Opgeven via de eigen parochie



'Zo bid je de rozenkrans': gratis download voor parochies

Elk jaar op 7 oktober viert de Rooms-katholieke Kerk de Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans. Daaromheen is de hele maand oktober uitgegroeid tot Rozenkransmaand. Voor wie er niet vertrouwd mee is, kan de rozenkrans een hele puzzel lijken. Daarom maakte katholiekleven.nl een infographic, waarop de hele rozenkrans is afgebeeld met de volledige gebedsteksten.

De rozenkrans is ontstaan in kloosters, waar elke week alle 150 Psalmen werden gebeden. Voor lekenbroeders of -zusters verving men de Psalmen door het bidden van 150 maal het Onze Vader. In de middeleeuwen werd dit steeds vaker het Weesgegroet. Geleidelijk aan verbond men dit gebed met de overweging van momenten uit het leven van Jezus. Dit zijn de 'geheimen' van de rozenkrans. Vijf blijde geheimen hebben te maken met de geboorte van Jezus. Vijf droevige geheimen gaan over het lijden en sterven van Jezus. Vijf glorievolle geheimen staan stil bij de verrijzenis van Jezus. Vijf geheimen van het licht hebben te maken met het openbaar leven van Jezus.

Deze twintig geheimen omvatten het hele leven van Jezus. Daarom wordt de rozenkrans ook wel een "samenvatting van heel het Evangelie" genoemd.

'Zo bid je de rozenkrans' is een gratis download. Rooms-katholieke parochies mogen de inhoud zonder voorafgaande toestemming vermenigvuldigen en overnemen in hun eigen parochie-uitgaven onder vermelding van het copyright (© 2018 Lidy de Koning – Illustrations / katholiekleven.nl).

- [Download 'Zo bid je de rozenkrans' op katholiekleven.nl](#)



Het Rozenkransgebed

Begin de rozenkrans met het maken van een kruisteken: In de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

De vijf glorievolle geheimen zijn:

1. Jezus verrijst uit de doden.
2. Jezus stijgt op ten hemel.
3. De Heilige Geest staat over over Maria en de apostelen.
4. Maria wordt in de hemel opgenomen.
5. Maria wordt in de hemel getrouwd.

Het rozenkransgebed wordt besloten door het kruisteken en de woorden: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Expositie vitrinekast Onze Lieve Vrouwekerk Vlissingen

Van september tot december kunt u de nieuw ingerichte vitrinekast in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen tijdens de openingstijden van de kerk bewonderen. De expositie die nu te zien is, is speciaal gericht op kinderen, maar zal ook voor volwassenen, een herkenbaar beeld geven. Diverse kinderbijbels en andere voorwerpen en afbeeldingen, ook uit vroeger tijden, geven een kleurrijk beeld door de decennia heen.

Dag van de Duurzaamheid "Ik kan het verschil maken!"

Op zaterdag 27 oktober wordt van 13.30 tot 17.00 uur in de Sint Jacobskerk in Vlissingen een middag georganiseerd over duurzaamheid met het oog op de toekomst van Zeeland.

Het symposium is een initiatief van het Sociaal Ethisch Beraad van de Raad van Kerken in Zeeland en van werkgroep De Actieve Kerk van de Protestantse Gemeente Vlissingen. De toegang is vrij en iedereen is van harte welkom!

Wat kunt u verwachten?

Dr. Ir. Jacob van Berkel, lector Delta Waterpower aan de HZ in Vlissingen zal de middag inleiden. Aansluitend is er een forumdiscussie met de zaal o.l.v. ds. Wout Alserda over de vraag "Hoe wordt Zeeland Duurzaam gemaakt en wat kunnen wij zelf?" Forumleden zijn naast de inleider onder meer: Tom Lieveense, docent biologie; Leen Jobse, energieneutraal wonen Oostkapelle, Robert Trompetter van de Zeeuwse Milieu Federatie en Jan Vroonland, Groene Kerkenactie.

Gedurende de middag is er een informatie markt met voorbeelden van duurzame initiatieven in Zeeland. Daarnaast is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een workshop over de Groenekerkenactie; over Bijbel en duurzaamheid; of over motieven en kansen voor een groen huishouden. Gitarist Piet Verpoorte zorgt voor de muzikale omlijsting van deze middag. Vanzelfsprekend zullen biologisch verantwoorde hapjes en drankjes daarbij niet ontbreken! Wij hopen u 27 oktober te mogen begroeten!

Peter Geene (ZSEB)
Anneloes Steglich (DAK)

Byzantijnse vieringen in Zelzate

Sinds 1 september jl. wordt maandelijks op de eerste zaterdag van de maand om 18.30 uur in de kerk van de H. Antonius van Padua aan de Koningin Astridlaan in Zelzate de Goddelijke Liturgie (Eucharistie) gevierd volgens de katholieke Byzantijnse Liturgie.

Deze ritus is wijd en zijd verspreid in geheel Oost-Europa en door emigranten in het verleden ook in grote delen van Canada, Noord- en Zuid-Amerika.

In Nederland is met regelmaat deze liturgie ook te vieren, maar nauwelijks meer in de nabijheid van Zeeland. Daarin is nu verandering gekomen. Op ong. 20-40 km afstand is het meevieren van deze liturgie binnen bereik gekomen.

De gemeenschap, die voorheen in Drongen nabij Gent in het klooster was gevestigd, is verbonden met de r.k. Kerk van Rome en dat geldt ook voor de priesters en de diakens, die voorgaan in deze liturgie, waaronder diaken Wim Tobé uit Breda, die voorheen ook pastoraal werkzaam was in Oost-Zeeuw-Vlaanderen.

De Oosterse liturgie onderscheidt zich door haar meertaligheid waaronder het Nederlands, de aard van de gezangen, de iconenwand tussen de aanwezigen en het priesterkoor, het veelvuldig gebruik van wierook, de wijze van communiceren, de liturgische gewaden en de duur van de viering; deze bedraagt gewoonlijk ongeveer anderhalf uur. Liturgieboekjes in het Nederlands zijn voorhanden.

Een ieder is van harte welkom, misschien ter nadere kennismaking of om op andere wijze de Eucharistie te vieren, zoals deze in grote delen van Oost-Europa op vele plaatsen zo gewoon is.